



Meer informatie?

Als er al PC GVO wordt aangeboden op de school van uw kind, kan de docent u meer vertellen over de lessen. Verder vindt u op www.pcgvo.nl veel informatie, ook over hoe u uw kind kunt aanmelden.

**protestants
godsdienstig vormingsonderwijs**
op openbare basisscholen

Protestants Centrum GVO
Joseph Haydnlaan 2a,
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht

030-880 18 80
info@pcgvo.nl
www.pcgvo.nl

Op verhaal komen

**protestants
godsdienstig vormingsonderwijs**
op openbare basisscholen

'Wie ben ik? Hoe ga ik met anderen om? Bestaat er een God? Waar ga je heen als je dood gaat?' Ook kinderen stellen deze vragen. Het zoeken naar mogelijke antwoorden hierop is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het maakt hen sociaal, versterkt hun identiteit en laat ze steviger in hun schoenen staan.

Een uur godsdienstig vormingsonderwijs per week op school biedt hier de gelegenheid toe. Met een vakbekwame docent gaan leerlingen aan de slag met deze vragen en gaan ze zelf op zoek naar antwoorden.

Het aanbod van PC GVO

Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs (PC GVO) maakt veel gebruik van bijbelverhalen. Leerlingen maken daarmee kennis en gaan op zoek naar wat de boodschap van deze verhalen kan zijn. Ze zullen merken dat er parallellen zijn met deze oude verhalen en hun eigen levensvragen.

”

'Personen en figuren uit de bijbelverhalen spreken nog steeds tot de verbeelding van kinderen. Zoals Daniël in de leeuwenkuil, Noach die zijn ark bouwt, David die de reus Goliath verslaat. Het zijn verhalen met een boodschap die aan het denken zet.'

Bij het PC GVO draait het niet alleen om bijbelverhalen. De leerlingen maken ook kennis met andere religies en wat het geloof voor veel mensen kan betekenen. Maar bovenal gaat het bij PC GVO om de ontwikkeling van de kinderen zelf. Van hen als individu, en als mens tussen andere mensen.

Vormingsonderwijs op de openbare school

Op de openbare basisschool zijn alle kinderen welkom. Je mag komen zoals je bent: er is ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. Er is dus ruimte voor verschillende godsdiensten.

PC GVO werkt aan deze diversiteit. In de lessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan verschillen in opvattingen en hoe je daar mee om kunt gaan. De docent beschikt over een aantal lesmethoden die prima op de inhoud van de lessen aansluit.

Oog en oor voor elkaar

De lessen zijn een moment voor uw kind om even op verhaal te komen: ze zijn niet prestatiegericht maar vormend bedoeld. Er is veel ruimte voor onderlinge gesprekken en uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Dat kan over ingrijpende gebeurtenissen gaan zoals leven en dood, ziekte of grote veranderingen in de persoonlijke omstandigheden.

Maar ook over de omgang met andere kinderen: hoe ga je om met onbegrip, ruzie en pestgedrag? Hoe verwerk je dingen, samen of in je eentje? Hoe maak je dingen bespreekbaar die jou of iemand anders dwars zitten?

”

'Ik vind het belangrijk de kinderen bekend te maken met de basiswaarden en gebruiken uit het christelijk geloof, zonder daarbij te evangeliseren. In een sfeer van ruimte, plezier en acceptatie vertel ik de belangrijkste verhalen uit de bijbel en verbind deze met de belevingswereld van de kinderen.'

Renie Luteijn, docent

Een keuzevak

PC GVO is een keuzevak. U kunt als ouder aan de school doorgeven dat u uw kind hiervoor wilt aanmelden. Bij zeven of meer aanmeldingen kan er een lesgroep worden samengesteld met een docent van PC GVO. De school treedt op als gastheer.

De christelijke traditie is al lang niet meer dominant in Nederland, maar dat betekent niet dat de christelijke verhalen hun betekenis hebben verloren. Zo zijn bepaalde christelijke normen en waarden verankerd in ons rechtssysteem. Denk aan de Tien Geboden: niet doden, niet liegen, niet stelen. Maar ook in de hulpverlening (zorg, verpleging, ziekenhuizen, oog hebben voor de nood van je naaste) en in de kunst en architectuur (Rembrandt, Bach, de vele kerkgebouwen) zien we de sporen van het christelijke geloof. Daarnaast speelt het geloof een belangrijke rol in onze kalender met vrije dagen en feestdagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren.

